

# מבית משניות משמחות פרויקטים חינוכיים



## מסכת אבות פרק ב' משנה ה' - ו'

# נושאי המשניות:

א. שש הנהגות שאמר הלל בעניין לימוד התורה.

ב. דברי הלל שכל מה שעושה ה' הוא לפי הצדק.

# לִשְׁוֹן הַפְּשִׁנָּה

"הוא היה אומר,

אין בור ירא חטא,

ולא עם הארץ חסיד,

ולא הבישן למד,

ולא הקפדן מלמד,

ולא כל המרבה בסחורה מחכים.

ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות

איש:

אף הוא ראה גלגלת אחת שצפה על

פני המים. אמר לה, על דאטפת,

אטפוך. וסוף מטיפוך יטופוך:"

**במשניות ה'–ו' אנו לומדים את שבעה דברים שאמר הלל:**

במשנה ה' מלמדנו הלל נשיא ישראל שישה דברים:

במשנה ו' מלמדנו הלל שכל מה שקורה בעולם הוא בהשגחה מאת ה':

1. אדם בור שהוא ריק לגמרי מתורה וממידות לא יכול להיות ירא חטא שכיוון שהוא לא למד מהם החטאים אינו יכול לפחד ולהתרחק מהם.

2. אדם שהוא עם הארץ שיודע דברים בסיסים בתורה אך לא לומד תורה בקביעות, יכול להיות ירא חטא, אך כיוון שלא עוסק כל היום בתורה לא יכול להיות חסיד שזהו אדם קדוש וזך שמדקדק בכל המצוות.

הלל ראה גולגולת של אדם שנרצח וזרקו את גולגלתו לנהר ועתה היא צפה על פני המים. הלל הכיר בה שבעברה היא בעצמה עשתה אותו מעשה כלומר רצחה אדם וזרקתו למים.

3. אדם שהוא ביישן לא יכול ללמוד תורה, שכיון שהוא מתבייש לשאול הוא נשאר בספקותיו, ולא מתפתח בלימודו.

4. אדם שהוא מקפיד על תלמידיו מעבר למה שצריך לא יכול ללמד. כיוון שהתלמידים מפחדים שמא הוא יקפיד עליהם, הם מתרחקים ולא שואלים שאלות. ונשארים בספקותיהם.

אמר לה הלל: בגלל שאת בעברך רצחת אדם וזרקת אותו לנהר, עתה רצחו אותך וזרקו אותך לנהר. וגם אלו שרצחו אותך גם אותם יטביעו אחרים בנהר.

5. אדם שעוסק במסחר למרות שלומד הרבה דברים לא מחכים בחוכמת התורה, מכיוון שהוא עסוק כל היום ואין לא פנאי לעסוק בתורה.

6. במקום שאין אנשים שילמדו תורה או ינהיגו, תהיה אתה המלמד והמנהיג של החבורה.

הלל רצה ללמד את תלמידיו שכל מה שקורה בעולם זהו דין אמת לאמיתו מה' יתברך שיודע מה עשה כל אדם בעבר ומשלם לו כפועלו.

**החידה היומית**

על מי במקרא ניתן לומר שהתקיים בו המאמר-  
"על דאטפת אטפוך" ?  
(רמז- בספר שמות פרקים ב' ו-טו')