



שאלות בפרשה - נכון או לא?

1. שרה היתה בת 120 שנה כשנפטרה
2. אברהם לא הסכים לקבל את מערת המכפלה בחינם
3. אליעזר בדק האם רבקה היא נערה חכמה
4. משפחתה של רבקה הסכימה מיד לשלוח אותה ליצחק
5. לבן היה אביה של רבקה
6. אברהם נשא אישה ושמה קטורה

« פרשת חיי שרה »

שלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!



מצאו למה התמונות חומות מתוך הפרשה

חומות הפרשה



רבקה בעלת החסד

שְׁלוֹם יְלָדִים!

אברהם אבינו שולח את אליעזר עבדו למצוא אשה לבנו יצחק. אליעזר מגיע לארם נהרים. איך הוא ידע איזו אשה מתאימה ליצחק? אליעזר מחליט לעשות נסיון: הנערה שתעשה עמי חסד ותציע לי עזרה בהשקאת הגמלים - היא הראויה ליצחק! מדוע אליעזר החליט לבחון דוקא כך מי היא האשה המתאימה? למה הוא לא בדק האם היא חכמה או מקשרת? מכאן אנחנו למדים דבר מאד חשוב: המדה החשובה באמת היא מדת החסד. חכמינו אמרו שמיי שיש לו לב טוב, הוא בעל המדה הטובה ביותר. לכן אליעזר בדק האם יש לרבקה את מדת החסד, וכאשר הוא ראה שהיא בעלת חסד, הוא הבין שהיא המתאימה ביותר ליצחק אבינו. גם אנחנו נשתדל להיות בעלי חסד, ולעזור למי שבסביבתנו.

ישי, ערוץ הילדים

המלצה השבוע



סדרה חדשה באתר: חוג תנ"ך עם המורה אביגדור! אסי, המורה אביגדור וחברים נוספים, בפניות מיוחדות, קסמים וכשרונות צעירים!

- הייתי עצמא להסכים איתך אבל אז שנינו טועים...
- עבודה בחרם? אפשר בחיוב...
- למשרד האוצר: קחו בחשבון שבכל פעם שאתם מעלים מס, מישהו נוסף מעלים מס...

חידה בפרשה

שרה נפטרה בגיל 127. באיזה ספר בתנ"ך מופיע המספר 127 בפסוק הראשון שבו?



הזוכה לפרשת לך לך: יהודה ישראל טובול!

הצטרפו למנויי ערוץ מאיר לילדים! באתר meirkids.co.il בטלפון 0732379860



מאת יוסי שחר.

חיי שרה

להזמנת סדנאות קומיקס עם יוסי שחר: 0549-256994

איך מצוירים אדם זקן?

ככל שאנו גדלים הנוף משתנה, כחוקן שהזואל הצויר כל ההדל מופלט עוד יוגד...

אניעק נצייזי עיניים גדולות
ואף קטנטן

כדי איצרי פנצ'ל סגור
דווקא עיניים קטנות ואף גדול מאיחו

כחוקן, ענק העמידה של הדמות משפיעה, זה כפוף, עיניים חצי עצומות וכדומה. אך אין זו חובה - יש שקנים מאלים במרו! הזואל שייך אבאים בימים!

וכחוקן, קטנים, ככל שנופף קטנים האיש שלנו יראה קטן מופלג!

הכתוב מספר ששרה אימנו באורח נס חזרה לימי צעירותה וכך יכלה לשוב וללדת. אם כן, פלא הוא שהיא נפטרה מוקדם יותר מאברהם שנשאר זקן. מכאן אנו למדים שלפעמים דווקא אדם שנפטר צעיר פשוט היה נמרץ יותר, והספיק למלא את יעדו מוקדם.